

Allerzielen 2018

Op de voorkant een afbeelding van een zogenaamde piëta, een beeld dat verwijst naar het moment dat Maria haar dode zoon vasthoudt.

Een piëta heeft te maken met 'medelijden' en 'piëteit'. De kijker wordt opgeroepen om zich vol medelijden in te voelen in wat Maria heeft meegemaakt en voldoende piëteit op te brengen, om niet achteloos aan haar leed en dat van anderen voorbij te gaan.

Het is ook een afbeelding van troost: Maria voelt als geen ander mee met het verdriet dat uzelf ondergaat bij het afscheid van een dierbare.



Allerzielen 2017-2018

HH. Landricus & Edith Stein, Echt

Met een kerkelijke dienst
namen wij afscheid van

Mien Verheijen-Schoenmakers	91
Mia Sleuters-Cuijpers	88
Liesje Voncken-Janssen	88
Jo Graus	76
Jos Hendrick	83
Jeanne Benjaminsen	95
Sophie Mofers-van Wegberg	96
Annie Cuijpers	86
Els Zoons	89
Tiny Claessen - Tegels	93
Christina Corstjens	86
Theo Hansen	85
Jan Wenmakers	90

Leny Schulpen-Köhlen	93
Truus Pietermans-Welters	90
Ger Cox	74
Harrie Eussen	80
Hub Körvers	67
Piet Walraven	78
Lies Herfs-Walraven	83
Leo Weekers	70
Doortje van der Laak-Strous	96
Fien Munnich	90
Lène Berckx-Vergoossen	85
Hub Jacobs	93
Paula Aben-Lens	84
Elly Meuwissen-Leenders	83

Wij groeten U, Maria

Wij groeten U, Maria, Moeder mild en goed!
Wij prijzen U, Maria, Moeder mild en goed!

Refr.: Bid, dat Jezus ons behoedt Sancta Maria!

*O mocht gij na dit leven, Moeder, mild en goed
Uw Jezus aan ons geven, Moeder, mild en goed*